

Michel Friebel

Paasviering Bij Chapter North

Voor Phoenix4Kids Chapter North was het onze eerste paasviering.

Omdat het niet mogelijk was om alle kinderen op één locatie te krijgen, zijn wij naar alle kinderen afzonderlijk gegaan.

Als eerste was een klein groepje naar Bram gegaan om hem wat speciale eieren te laten zoeken en kapot te maken. In een groot versierd ei zat een cadeau voor hem waar hij erg blij mee was.

Ondertussen had de rest van de groep zich verzameld bij Michel en Hermanda thuis waar we gezellig een kleine lunch hebben genuttigd.

Stein was daarna de eerste waar we heen zijn gegaan en ook bij hem ging het eieren zoeken prima. Ook voor hem hadden we een cadeau in een groot ei gedaan.

Het volgende kindje konden we niet blijer maken met al het snoep en lekkers wat er mee genomen was. Het eieren zoeken was voor hem iets minder belangrijk aangezien hij al dit lekkers al had gezien.

Al laatste was Lasse aan de beurt. Voor hem is het niet handig om veel zoetigheid te nuttigen en gelukkig voor hem vind hij dat ook niet lekker. Maar gezonde dingen zoals komkommer, tomaten en stukjes worst gaan er bij hem wel in. Hij was dan ook blij verrast dat hij een schaal met deze dingen in paasvormen mocht ontvangen. Ook Lasse kon niet wachten om het eerste stukje gelijk op te eten.



Al met al was het een zeer geslaagde dag en waren alle kinderen (en wij ook) erg tevreden.



Groepsfoto van iedereen die vandaag samen gespeeld heeft in Monkeytown te Heerlen.

Mandy Kalsbeek

Monkeytown

Even alle kinderen uitlaten.

Zoals jullie weten is het niet makkelijk om een Stichting te runnen. Er gaat heel veel tijd in zitten. Het meeste tijd gaat zitten in het vergaren van donaties, sponsoringen en andere inkomsten. Want met 55 kinderen hebben we dat natuurlijk ook nodig.

Heel soms mogen we ons gelukkig prijzen en gaat het allemaal vanzelf.

Wij kregen een tijdje geleden een bericht van Kim Hazen, een medewerker van Monkeytown. Monkeytown is een grote indoor speeltuin bij ons in de buurt. Zij vond onze Stichting zo mooi en ze was zo begaan met ons en de kinderen dat ze iets voor ons wilde doen. Zij is het gesprek aangegaan met haar baas Mark van Klaveren of er een mogelijkheid was om onze kinderen te laten komen spelen.

En natuurlijk is dat gelukt. Want wie kan nu niet om onze kinderen heen? Ze zijn toch ook geweldig. En ook zij verdienen het om eens onbezorgd te spelen op hun manier. Op 15 April was het zover. We mochten met zijn allen komen spelen. Wat was het goed verzorgd en wat een lieve mensen. We mochten komen spelen na sluitingstijd van 19 uur tot 21 uur.

Het was natuurlijk even aanpassen want deze indoor speeltuinen met klimrekken en dergelijke zijn niet echt gemaakt voor kinderen die hun benen niet kunnen gebruiken. Maar wij zouden Phoenix4Kids niet zijn als we daar niet iets op zouden vinden. Het voordeel was dat we de speeltuin helemaal voor onszelf hadden. Dus rolstoelen aan de kant en de kindjes konden heerlijk liggen in de ballenbak. Tijgeren over de vloer. En spelen zoals zij dat willen zonder dat ze gek aangekeken werden, of omvergerend werden door andere kindjes.

Alle kinderen, ook die waarvan de benen niet werken, konden van de glijbaan en in de klimrekken. Alles hebben ze kunnen doen. De vrijwilligers hebben zich gigantisch ingezet. Alle kinderen werden gedragen en geholpen met de dingen die ze graag wilden doen. Dit resulteerde in flink wat spierpijn en rode gezichten bij de vrijwilligers, maar dat mocht de pret niet drukken. Die pret van de kinderen is het dubbel en dik waard.

Via deze weg willen we Monkeytown nogmaals bedanken voor hun gastvrijheid. Ik geloof dat jullie net zo genoten hebben van onze kinderen als ons!

Openingsrit

Een lange maar mooie dag

Mandy Kalsbeek

Pasen

Waar is de Paashaas?

Franca Werink

De plannen van Bart

Hoe ik me inzet!

Bart van Wersch

Mandy Kalsbeek

Openingsrit

Een lange maar mooie dag!

We zijn natuurlijk een Stichting voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of kinderen die hulp nodig hebben om wat voor rede dan ook. Wij willen ook absoluut geen Motorclub zijn, maar we maken wel gebruik van motoren en trikes. Dat betekent dat de meeste motoren in de winter in de stalling staan. Dus als het voorjaar zich dan laat zien dan staan onze vrijwilligers, net als alle andere motorrijders, te springen om weer te gaan rijden. Zo openen wij ook altijd het motorseizoen weer.

Al onze kinderen zijn ook helemaal gek van de motoren en trikes, dus ook zij verheugen zich hier enorm op. Dus in plaats van een grote tourrit uit te zetten zoals anderen dat doen besluiten wij altijd om langs al onze kinderen te gaan. Even kennis maken met de nieuwe kinderen die nog geen motoren gezien hebben, en even hallo zeggen tegen de kinderen die al langer bij ons zijn.

Op 23 April stond onze openingsrit gepland. De ouderraad heeft een week van te voren weer keihard gewerkt om de openings/welkomsttasjes klaar te maken. Ieder kind kreeg een goodybag met allemaal leuke kleine speeltjes erin. Van potloodjes en schriftjes tot stuiterballetjes, en van bluetooth speakertjes tot armbandjes.

Met 55 kinderen zijn we wel een tijdje aan het rijden, dus moesten we vroeg beginnen. Om half tien kwamen langzaam alle vrijwilligers aan op het Honk. Wat heerlijk om weer al die motoren voor de deur te hebben. Natuurlijk start er niets zonder koffie. Dus eerst was er koffietijd. De Roadcaptains hadden de rit goed voorbereid en iedereen werd voorzien van de nodige informatie. Alle tasjes werden ingeladen waarna we konden vertrekken voor een lange dag rijden. Op weg naar al onze kindjes. Gezellig!

We hebben uiteindelijk tot vier uur het 's middags gereden. Want ieder kind heeft ook even aandacht nodig en wil zijn verhaal kwijt aan zijn/haar beste vrienden. Sommigen wilden zelfs nog een stukje rijden en daar nemen we altijd de tijd voor. We hebben genoten en de kinderen waren weer blij met deze speciale aandacht voor hun.



En natuurlijk moesten we ook even zorgen voor de inwendige mens. Wel zo belangrijk!



V.l.n.r.: Anouk Vergoosen, Secretaris | Koen Bouten, Alg.Bestuurslid | Gerrit van den Beucken, vrijwilliger | Roy Zelen, Voorzitter | Renate van den Beucken - Zelen, Alg.Bestuurslid en Childtrust | Wendy Weegels, vrijwilliger | Maarten Janssen, vrijwilliger | René van Santbergen, Penningmeester |

Mandy Kalsbeek

Chapter Rover

De start van een mooi hoofdstuk in Reuver

Op 1 April is er een nieuw Chapter binnen Phoenix4Kids gestart. Op 29 April zijn zij officieel gepatched op een Open Honk.

Roy Zelen de voorzitter van dit Chapter is al een tijdje vrijwilliger binnen onze Stichting. Hij woonde niet direct naast de deur, maar wist zich toch in te zetten voor onze kids. Bewonderenswaardig!

Het bleek dat Roy steeds verliefder werd op de Stichting want opeens werd het idee geboren om dit toch ook op te starten in Reuver.

Een Bestuur was al gauw geboren. Anke, Wim en Wendy (ook vrijwilligers binnen de stichting) woonden ook wat verder weg en zo had hij gelijk al iets meer hulp met het begin van zijn eigen Chapter. Zij stapten ook over naar Rover. Inmiddels zijn ze al draaiende en hebben ze al 3 Phoenixkinderen.

Wij zijn ervan overtuigd dat ze er iets moois van gaan maken. Chapter Rover! Wij wensen jullie veel succes en mooie herinneringen bij jullie nieuwe avontuur. Tot gauw....

Franca Werink

Ouders van Phoenix Sponsoractie?

Iedere maand proberen we een ouderochtend te doen. Alle ouders proberen samen te komen die ochtend onder het genot van een kopje koffie en een gebakje. Op deze manier wordt onze blauwe familie nog hechter. Want ook de ouders horen bij de familie. Ze leren elkaar kennen en hebben ook steun en hulp aan elkaar. Al hun kinderen zijn verschillend maar een hele hoop dingen waar ze tegenaan lopen zijn toch echt wel hetzelfde of vergelijkbaar. Deze ochtend was deze maand op 19 April. Deze ochtenden worden bij de ouders thuis gedaan. Iedere maand weer bij iemand anders thuis. Het was gezellig en we hebben weer heerlijk zitten keuvelen.

Op 18 april zijn we ook al met enkele ouders samen gekomen. Want ook ouders hebben het goed voor met de Stichting. En ook zij zoeken naar mogelijkheden om sponsoring en donaties binnen te halen. Deze ochtend hebben we de ideeën van de ouders besproken. Zij gaan een sponsoractie opzetten. Er zijn al hele mooie ideeën uitgekomen. Hier zullen we jullie over op de hoogte houden in een andere editie als de plannen iets meer concreet zijn.

Ze zijn serieus ermee bezig en op onderstaande foto zien jullie al een kleine sneak peak van een idee van de ouders. Hebben jullie nu ook een idee en wil je een sponsoractie opzetten? Neem dan vooral contact op met het Bestuur via Info@phoenix4kids.nl



Pssst, maar meer zullen we nog niet verklappen!

Franca Werink

Pasen

Waar is de Paashaas?



Bij onze doelgroep proberen we zoveel mogelijk te werken met sensorisch speelgoed. Zoals op deze foto.

De paasactiviteit. Wat hebben we daar als Ouderraad hard aan gewerkt! En wat hadden we er zin in. We zouden dit jaar Pasen vieren in het Hertenspark in Kerkrade. We hadden leuke activiteiten voor de kinderen, lekkere hapjes voor tussendoor. Heerlijk spelen en eieren zoeken in de buitenlucht. Een groot gezellig samenzijn!

Gelukkig hadden we een slecht weer plan. Het viel die dag met bakken uit de lucht. En buiten was echt geen optie meer. Gelukkig mogen wij altijd terugvallen op ons vaste Honk Het Streeperkruis in Landgraaf.

En natuurlijk openden Peter en Marlie hun deuren voor ons en de kinderen.

Dus Pasen werd iets anders, maar niet minder leuk. Wat was het gezellig en wat hebben we genoten! We hebben eieren verstoppt die allemaal gesponsord waren door Dennis Martens van Martens Transport in Landgraaf.

Er waren verschillende activiteiten voor de kinderen. Zo was er een knutselafel bij Petra en Debbie waar mooie schilderijen en eieren gemaakt werden. Er was een voelstation bij Willy en Claudiu. Dat was wel een beetje moeilijk hoor. Voorwerpen raden als je er niet naar mag kijken. Poeh! Er was een ballondoek bij Jennifer en Simon. Dat was moeilijk. Samenwerken met alle kinderen om de bal in het gat te krijgen. Maar wat een lol! En dan hadden we ook nog een echte speurtocht bij Gonda en Vera! De kinderen hebben zich rot gezocht. Sommigen waren toch wel moeilijk.

Ondertussen konden ouders lekker mee doen of plaats nemen aan de gezellige zitjes waar ook nog eens iets lekkers op tafel stond. Vandaag was HET voorbeeld dat we een grote familie zijn. En Peter en Marlie hebben ons weer goed verzorgd. Dank je wel!!!

Aan alle leuke dagen komt natuurlijk ook een einde. Dat vond niet iedereen even leuk dat we weer afscheid moesten nemen. Alle kindjes hebben nog een heerlijke chocolade paashaas gekregen die gesponsord zijn door Keeperschool Hoensbroek! Dank je wel!

Mandy Kalsbeek

Galarit van Sarino

Op naar Berg en Terblijt

Als je dan gevraagd wordt door een Phoenixkind om zijn gala te begeleiden hoef je niet lang na te denken. Natuurlijk willen we dat! Wat een eer om met jullie te mogen delen!

Natuurlijk koos deze stoere man voor de mooiste motor in de Stichting. Haha, ja alweer de Can-Am! We zijn vertrokken vanaf het Honk in Heerlen naar Berg en Terblijt. Met een trotse papa en mama erachteraan in de auto. Sarino we hopen dat je een geweldig feest hebt gehad. Jij zag er in ieder geval geweldig uit! Dus daar kan het niet aan gelegen hebben.



Sarino samen met de vrijwilligers van Phoenix4Kids.



Een druk bezocht Open Honk. Foto met dank aan Olaf Bok die ook gezellig even op visite kwam.

Mandy Kalsbeek

Open Honk

We proberen het steeds vaker openbaar te doen.

Voor een Open Honk is niet altijd tijd, aangezien we het zo druk hebben met de kinderen. Soms hebben we geen tijd om te organiseren. Soms is er gewoonweg geen zin en zijn we blij als we een dag vrij hebben. Het heeft verschillende redenen.

Afgelopen vergadering heeft het Bestuur van Original besloten dat we hier toch iets meer tijd in moeten gaan steken. Want het netwerk om ons heen is niet heel erg groot. Zonder bekendheid, geen inkomsten. Zonder bevriende stichtingen en andere motorgroepen, geen samenwerking. En dat is wel zo belangrijk en gezellig. Want we komen elkaar vaak tegen.

We zijn ons er bewust van dat we in de motorwereld niet bij iedereen even geliefd zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met een stukje verleden. Geen idee wat daar allemaal gebeurd is, maar jammer vinden we het wel. Er is sinds 2 jaar een nieuw Bestuur binnen onze Stichting. De eerste 2 jaar hebben we

vooral gebouwd aan een stabiele stichting voor de kinderen en haar vrijwilligers. En hebben we helaas niet echt de tijd gehad om te werken aan het netwerk om ons heen. Nu willen we dat graag weer oppakken.

Zo kregen we afgelopen Open Honk visite van de Limbury Roadstars. Zo leuk! Zij kwamen in grote getalen even kennis maken. En hun voorzitter Bram van der Kolk nam het woord en vertelde precies waar wij ook tegenaan lopen. We moeten het samen doen. We moeten elkaar helpen. Het is al moeilijk genoeg in de wereld. En zij hebben deze stap nu gezet. Stiekem was hij ons voor want wij hadden hetzelfde idee. Maar hoe mooi is het dat we gelijkdenkend zijn. Hij heeft ook gelijk! Bram dank je wel voor de gezelligheid en je mooie woorden.

Helemaal ons motto. Samen worden we groot! Samen kunnen we mooie dingen doen voor de samenleving! Tot gauw....



Dit is voor mij de mooiste foto binnen de Stichting want dit laat zien hoe blij een kind is met zijn beste vrienden.

De plannen van Bart

Want voor deze Stichting wil ik me inzetten...



Bart van Wersch

Ik ben Bart van Wersch (42) getrouwd met Petra en samen hebben we 2 kinderen, Kimberly (17) en Dean (8). Ik ben nu ongeveer anderhalf jaar lid van Phoenix4Kids. En vanaf Nov '22 officieel Buddy van Tycho. Voor deze tijd heb ik "veel" langs de zijkant gedaan voor deze Stichting, gewoon uit vriendschap en het warme hart wat ik Phoenix4Kids toedraag.

Ik merk het zelf ook naast mijn gezinsleven, fulltime baan en mijn eigen zaak die ik run met mijn dochter, dan schiet de Stichting er soms bij in, zo eerlijk moet ik dan ook zijn. Ik heb dan ook enorm veel respect voor mijn mede "blauwe" familie die elke dag weer paraat staan voor de kindjes. Uiteindelijk doen we het wel gewoon samen, one big happy blue family!

Toch wilde ik iets extras doen voor Phoenix4Kids. Afgelopen carnaval begon het bij mij als ook bij Edwin weer flink te kriebelen.

Mijn eerste kennismaking met Phoenix4Kids was het allereerste Benefiet, welke gehouden werd op Schaesbergerveld. Een warme dag, veel vreemde mensen en motoren. Niet echt een combinatie die je snel bij mij zou verwachten. Ik ben meer de persoon die zichzelf in een hoekje plaatst en alles lekker van de zijkant observeert. Dit was voor mij de eerste keer dat ik in contact kwam met de Stichting en met Bas en Mandy, en onbewust een vriendschap zoals die nu is geworden na al die jaren.

Nadat ik een uitnodiging kreeg van Mandy om eens mee te rijden met de kerstrit, zodat ik kon zien wat de doelgroep was voor de Stichting en waar hun voor staan, was het voor mij na twee adressen al duidelijk dat ik me hiervoor wilde gaan inzetten. Ik heb me toen meteen lid gemaakt samen met mijn vrouw, zij wist hier niks van, ik heb haar ook gewoon aangemeld! Maar toch ben ik voor velen onzichtbaar geweest het eerste jaar. Ik was bezig met een opleiding tot proces-operator B naast mijn fulltime baan. Die combinatie was best pittig. Ik heb de opleiding behaald en toch voor mijn gevoel genoeg kunnen doen voor de Stichting.

Mijn beloning, het zal vreemd klinken voor sommigen, maar dat is mijn buddykindje Tycho. Na het overlijden van Henri kwam Tycho zonder buddy te zitten en had hij veel verdriet. Ik heb toen de vraag gekregen of ik mee ging naar Tycho, hij had het moeilijk en wilde praten. Ja hoor ik ga wel mee en zie wel hoe het loopt. Nadat ik was voorgesteld aan Tycho en zijn ouders zijn we gaan wandelen. Tycho heeft ons zijn hut laten zien, nah daar struik je dan door de struiken met je goed fatsoen, maar achja, hij verteld. Hij heeft zijn gedachten even op iets anders dan verdriet en dan heb je daar vrede mee. Hij lachte weer even en dan heb ik mijn doel bereikt, al was er nog een hoop werk aan de winkel. Maar nu mag ik na dik een half jaar vertellen dat mijn kleine vriend enorme stappen heeft gemaakt en mij enorm trots maakt met hetgeen hij heeft bereikt zowel thuis als op school. Wij bellen vaak met elkaar en als de nood aan de man is dan gaan we naar hem toe om te knuffelen, praten en plannen te maken. Je bent een Topper Tycho!!

Mijn plannen binnen de Stichting? Ja ik wil veel maar tijd is een dingetje. Ik denk dat dat voor iedereen een herkenbaar probleem is. En daarom is het hebben van veel vrijwilligers belangrijk. Er is dan altijd wel iemand die tijd vrij kan maken om naar een kind te gaan.

“Ja ik wil veel, maar tijd is een dingetje”

- Bart van Wersch

Wij hebben beiden jarenlange ervaring binnen de carnaval en het verenigingsleven en wij hebben menig km gelopen in de optochten. Na het overlijden van Prins Kyan I was mijn gevoel voor carnaval weg, dacht ik. Dit heeft mij enorm geraakt, ik was altijd bang dat ik hem zijn veren moest ontnemen. Ik was de president en de adjudant van Bas en Mandy tijdens hun Prinsenperiode. We hebben een hele bijzondere tijd gehad met elkaar. Door het overlijden van Kyan stierf er een deel in mij. Nu achtervolgt me steeds de gedachte dat ik hem graag die veren nog ingenomen had, dan wist ik dat hij nog zou leven. Het was voor mij moeilijk om optochten te gaan kijken, en dan toch bekruipt je het gevoel dat je het mist. Er begint dan iets te borrelen en mijn brein (ja die heb ik) slaat dan op hol. Op de Carnavalsdisco van de Stichting hebben we dan ook de knoop doorgehakt en hebben wij ons idee voorgelegd aan het Bestuur.

Ik zal me samen met Edwin gaan inzetten, om onze Minikanjers van carnaval te kunnen gaan laten genieten zoals Kyan dit ook heeft mogen doen. Want zijn blik naar zijn moeder tijdens de eerste meters van de optocht gun je ieder kind. Wij hopen dat we de kinderen het carnavalsgevoel kunnen meegeven, door het van de andere kant te beleven, door hun op een voetstuk (wagen) te kunnen plaatsen. Wij hebben er in ieder geval zin in, al zal het waarschijnlijk met een traantje worden, maar dan denk ik eventjes terug naar dat moment!

“Een blik van een kind, zegt meer dan 1000 woorden”

Mandy Kalsbeek

Motorzegening Grubbenvorst.



De infostand van Phoenix4Kids bij de Motorzegening Grubbenvorst.

Op 16 April werd weer als vanouds de motorzegening georganiseerd vanuit MC 't Murke. We zijn vanuit Original al vroeg opgereden om op tijd aanwezig te zijn. Chapter Rover zou vandaag haar debuut maken om bekendheid voor de Stichting te genereren. Ze mochten van de organisatie een infostand neerzetten en kleine dingetjes verkopen.

Na een kopje leut zijn we vanuit Heerlen vertrokken richting Grubbenvorst om daar

vervolgens om 9 uur aan te komen. Ik moet toegeven dat het wel heel mooi uitzag om de Phoenixvlaggen zo groots aanwezig te zien op zo'n evenement. Wij willen Mc 't Murke dan ook bedanken voor deze mogelijkheid.

Het was een heerlijke dag en we hebben echt wel geluk gehad met het weer.

We hebben heerlijk geslenterd en om de zoveel meter kom je weer oude bekenden tegen. We hebben wat af geknuffeld en bijgepraat.

Bij de infostand zijn heel wat geïnteresseerden langs geweest. Chapter Rover had het er maar druk mee. Alle kindjes kregen cadeautjes uit de grabbelton en ze waren constant aan de praat met bezoekers. Het heeft echt wel wat opgebracht voor het Chapter. Voor hun was in deze de bekendheid het belangrijkste. Dat mensen weten dat zij in die regio gaan starten en wat ze dan gaan doen en waar ze voor staan.

We hebben de mis bijgewoond, helaas dit jaar zonder onze eigen Priest. Want die had even belangrijkere zaken in India. En na de mis is het dan tijd voor de zegening zelf. Ik blijf dat het mooiste moment vinden. Al die mooie, geweldige motoren. Je kijkt je ogen uit daar.

Willen jullie na het lezen van deze krant nog meer weten over ons, kijk dan ook even op onze website. Phoenix4kids.nl.

Volgend jaar 21 April is de volgende zegening, georganiseerd door Mc 't Murke. Tot dan?

Franca Werink

Presentatie Childtrust Bijscholen is belangrijk.

Op 14 April was de presentatie van de Childtrust. Dit proberen wij tweemaal per jaar te doen. Die avond is bedoeld om de vrijwilligers een update te geven van de kinderen en uitleg te geven over alle nieuwe kinderen.

Hier worden de noodzakelijke dingen besproken die van belang zijn in de omgang met het kind. Bv. Het kind houdt niet van knuffelen, of het kind vind harde geluiden niet fijn. Maar ook bijv. de manier van tillen door een lichamelijke beperking, of wat moet je doen bij nood en wat kan er gebeuren met een kind. Hoe dien je dan te handelen? Het was een hele informatieve avond waardoor we nog beter bij de kinderen aansluiten. Een grote dank naar de Childtrust, dat zij dit zo goed verzorgd hebben met een hele duidelijke uitleg!



Presentatie van de Childtrust.



Mandy Kalsbeek

De maand April

Het was geen hele drukke maand.

Het was geen hele drukke maand qua activiteiten en uitdredens. Dus is er ook minder om over te schrijven. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we stil gezeten hebben. We blijven werken aan een betere en grotere Stichting. Meer manieren bedenken om zoveel mogelijk kindjes bij te staan en te helpen.

Verjaardagen en communies voor mei organiseren, de grote speeltuindag organiseren, vergaderen, op visite bij kinderen die het moeilijk hebben, overleg met instanties over de kinderen, wandelen met kinderen zodat zij hun gevoel even kwijt kunnen en noem maar op.

Helaas kunnen we uit privacyredenen niet altijd alles vertellen en beschrijven. Het is heel lastig om onze lezers duidelijk te maken hoe mooi ons werk is en wat we precies allemaal doen. Wat we jullie wel kunnen vertellen is dat er een vacature openstaat voor Roadcaptain.

En als deze vervuld is gaan de Roadcaptains cursussen geven over het gebruik van het routeprogramma dat wij gebruiken. Op deze manier wordt het gebruik hiervan voor de vrijwilligers ook makkelijker. En daarnaast zullen zij iedere maand een mooie tourrit uitzetten die helemaal in het teken staat van gezelligheid en vriendschappen. Dit worden puzzelritten, nachtritten, avondritten, zondagsritten en noem maar op. Vrijwilligers maar ook mensen daarbuiten mogen zich hiervoor inschrijven.

Want zeg nou zelf; rijden voor kinderen is geweldig en mooi. Maar gezellig touren met je maten is toch wel een hele belangrijke rede waarom je die motor in de eerste plaats hebt aangeschaft. Jullie krijgen hierover spoedig meer informatie. Ik hoop dat jullie ook van deze korte editie weer genoten hebben. Mocht je de krant graag in de mail ontvangen stuur dan even een mail naar info@phoenix4kids.nl